

19. Dec. 1960

FAKTA

Dato:

19. Dec. 1960

Sidetæl:

Dagbog 1960 no.6 s 25-28

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

selvom man kan se det bekræftelse
i det, hvis ens sind ikke er enkelt
man uhyggeligt sammensat og langsom
-værel. Man kan aldrig gøre, med
et selv uden det fulde kendskab
-forstand - villet - uafhængigt.
Så om man kan erhandle en
sundhed med forstanden - i det hele
kan denne sundhed meget vel
mod siges af forstanden, af alle ens
28.

19-12-60.

Jeg skrev i mange
"måske kan man måske
sævel om en faldende søvel
som en keltet - det vil være
inden for af den meget klogde
og enkelte form og forstand
- og det vil være material process-
ing - pure logik - pure præcise
brug af sine faldende materialer
for sig selv og s. v."

Dette kan jeg prøvel i efter og
selv om de har på tværs kan
delevis lykkedes for på allejavel
at dette for sig selv vil være
ud af mit mit værdi dilemma.

Neer Klein taler om "Zustand der
Materie" - han er en man
i bevisning med noget i sig selv
værdifuldt - hans tanke er ikke - hvad
jeg det vil være - man er i skul blive
jeg skal det vil være - primære - sam-
tykke og vil det sig selv -
hvis man med dette udtryk måske
at man i dag for at kunne
videre måske sig selv ind til kende
til det værdifulde vil være som
- ja vil - der materielle - e. / S
fuldstændig mig med ham. For stør-
re vil i dag i den situation at
måske erlemme (som vil det vil
krone på sig selv og vil være er os mit
- by) egen navn om stadig vil være
glæde alle hvad der er skabt

KILDER TIL DANSK KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

for os - nydelige plader begynder
helt forfra ved at opføre mod
til det egentlige billede -
- maale mod et eller to billeder
eller rene et vist udtryk
og det er, ikke mindst, hvad
der er med det. Men ved jeg
inde mærkeligt godt at man, både
pludselig kan eller skal, give en
samtidig værdi og betydning
vil altid beredt eller uventet
si det om i naturen som en
nu gør i det vi vil om den
lille mængde kunstnerhistorie man
vi da finder ind til kernen til
det vordende navn om det værd
af overfladigt og uorganisk den
er de hæftede med. Det er ikke
en persons eller en gruppe eller
Mondrian, jeg vil præcisere mig
- det er ikke desto mindre på sigt
man det der giver liv og betydning
Det er den man hører og hører
fandt bogst. Mondrian og alle

- tilbage til tiden der i kassen og
mere end deres kære historiske præsti-
- bølge. Man må aldrig glæde
at farve - form - linie - materiale
er midten og ikke mål - det
er ikke det som giver det - det er
- kvalitet (som kan findes alt for
ofte i de fleste kasser) men
hvad man kan se med den
hvordan og hvordan de udtryk-
- men det er man vil sige kvalitet
og størrelse. For at kunne dette
er jeg man i det man ser
med sig - det er materialet - se
med sig ikke hvor de er - men
desto mere - ikke hvor de er - men
og selv man hvor de er mest
natur - mest i overensstemmelse
med at naturens pulser og
viskelser og rytmer, som bliver
med sig ikke det er en mere figurativ
billede.
Surrealisterne er nok, og har især for
mig i den sidste tid, været et

KILDER TIL DANSK KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

overvordt vigtigt (for alle at
se det vigtigste) udsnit i den
moderne kunsts historie. Men
mange af dem, navnlig de
nordiske, har ligesom kunsten
billedet i kunst med en over-
-vordt og uden for billedet
eksisterende symbol og association
- betydning. Når man står overfor
et surrealistisk billede er der
sikkert noget at sige om en
oplevelse - en overvordt af sym-
-bolen end om en billedet
surrealistisk som psykisk
med livet. Et billede skal
ikke nødvendigvis være noget
man kan male på sin væg
lige som noget som man
kan se. Billedet må have
en psykisk eksistens. Det er derfor
vi i dag gang på gang prøver
at se på billedet som et
fænomen - det af kunstneren at
være d. s. v. For vi vil

at det billede er blevet en
eksistens med betydning for billed-
-kunstneren af ~~vores~~ vores psykiske
realitet. For det er billedet ikke
noget man skal bygge
på man noget der skal have
virkning - til skadevælske som
den gamle psykiske værdi (word
billedkunstneren for sig selv, med
- det alene). Som Dostoevski har
sagt - et billede skal være en
genstand som man kan omgive
sig i daglig live, man kan bruge
man kan psykiske kunst her
Journals skal billedet være en
del af livet for os, et
Det for os - efter i den lange
periode at have været en
i et maleri noget af verdens
lyst og association, i den
bliver brugt for alle umiddelbare
for talning i skole - symboler
og associationer i livet har
et maleri bliver længere en word

